

## En lyckad midsommarvecka ute i skogen

Årets sommarläger hölls som vanligt i Olstorp under midsommarveckan med 17 orienteringssugna barn och fem stycken taggade ledare. Första dagen gick ut på mycket lära-känna-övningar och samarbetsbyggande stafetter, men självklart även orienteringsträning, precis som de andra dagarna. Nya vänskaper skapades bland barnen, men också mellan barn och ledare och en stabil grund inför resterande dagar byggdes. Träningarna som bjöds på var bland annat kortare banor som exempelvis räv-OL, men även längre banor som hemlängtan och en bokstavsjakt. Efter jakten på bokstäver ute i skogen fick barnen, trots att det inte var någon svenskalektion, bilda det passande ordet för veckan som var *midsommarstång*, vilket var lite extra klurigt eftersom ledarna hade stavat fel...



Självklart är det inget sommarläger utan mängder av lekar, och precis som förra årets läger var leken maffia höjdpunkten för veckan. En lek som var starkt efterfrågad hela veckan var överlevnadsleken och när och om aktiviteten skulle bli av var något som barnen flitigt försökte pressa ur ledarna. Enligt tradition blev leken självklart av på onsdagseftermiddagen, precis som den traditionsenliga skattjakten på torsdagseftermiddagen som avslutande lägeraktivitet.



Som grädden på moset slapp vi den rejäla regnskuren som dundrade in under lägret förra året, och vi hade fyra hela dagar med fint väder som var perfekt för alla våra aktiviteter.

Passande när det ofta finns mycket spring i benen och vi inte kan vara inomhus. 😊 Något annat som gjorde lägret ännu bättre var att maten var mycket god och uppskattades av de allra flesta varje dag. Det var till och med så gott att mer mat efterfrågades när lådorna var tomma.



Vi lägerledare har tyckt att det varit jätteroligt att få hänga med alla barnen under veckan, och vi hoppas att alla som har åldern inne vill komma tillbaka till lägret nästa år!

Lägerledarna Tyra Lindell, Fanny Waltersson, Jacob Påledal, Moa Pihlström och Mindra Langer